

## **Uitgesproken tekst van Gerjet Wisse tijdens de Oekraïne demonstratie, 5 maart Breukelen.**

Fijn dat jullie hier zijn, want wij voelen ons machteloos, verdrietig, angstig en ook boos. Daarom willen wij onze solidariteit uitspreken aan het Oekraïense volk en tegen het geweld van Poetin.

Vijftigduizend slachtoffers of meer. Miljoenen vluchtelingen. Een vermorzelde democratie. Experts vrezen dat dit de afschuwelijke prijs kan zijn van Poetins onzinnige invasie in de Oekraïne.

De pogingen om de oorlog te voorkomen zijn helaas mislukt, maar de pogingen om een einde te maken aan deze oorlog moeten lukken. NU!

Op dit moment worden er burgers gedood omdat Poetin ervan uit gaat dat niemand hem verantwoordelijk zou houden. Laten we hem hier duidelijk maken dat wij in Stichtse Vecht hem wel verantwoordelijk stellen. Wij zijn het dan ook volledig eens met de steeds grotere sancties die de wereld oplegt aan Moskou. Wij steunen de Oekraïens Bevolking en hun democratie. Zij hebben ons nodig.

Het geweld is een actie van een crimineel regiem dat verscheurd wordt door onzekerheid over democratische principes, omdat het bang is voor het oordeel van de eigen bevolking. Daarom gaat Poetin hard te keer tegen de moedige Russen die de straat op gaan om te protesteren tegen deze oorlog. Meer dan 9000 mensen zijn al opgepakt. Daarom wil hij wereldwijd leugens verspreiden. En daarom dood hij Oekraïners, die een corrupt Poetin-gezind regime omverwierpen in 2014 om de komst van een bloeiende democratie aan de rand van de Russische grenzen, te voorkomen.

We mogen dit niet laten gebeuren. Het is nu tijd om het Oekraïense volk te steunen. We staan schouder aan schouder met Oekraïense en Russische burgers die tegen deze oorlog zijn. Poetins invasie is niet alleen een aanval op Oekraïne. Het is een aanval op de vrijheid. Een aanval op de democratie en een aanval op de waarheid. Daarom onze oproep aan het Russische volk om Poetin af te zetten en Rusland om te vormen naar een democratie.

Laten we alles doen om deze oorlog te stoppen. Laten we gul zijn om de Samenwerkende Organisatie achter Giro555 zijn werk te laten doen. Laten we, als de vluchtelingen komen, onze huizen beschikbaar stellen. Laten we goederen inzamelen en beschikbaar aan vluchtelingenwerk of aan het initiatief van de Poolse mevrouw Isabela uit Maarssenbroek.

Ik stel voor om een minuut stilte te houden voor de slachtoffers van deze vreselijke oorlog.  
[1 minuut stilte]

Wij steunen de oproep van de fractievoorzitters van de meeste politieke partijen en sluiten ons aan bij de verklaring van het college. Ik wil daarbij graag het college oproepen juist ook met Oekraïense en Russische inwoners van Stichtse Vecht in gesprek te gaan.

Dan zal nu de locoburgemeester de heer Frank van Liempdt van Stichtse Vecht kort het woord voeren.

Door omstandigheden kan de PKN niet persoonlijk aanwezig zijn om het woord te voeren, zij laten weten dat uit solidariteit met de Oekraïens bevolking bij de Pauluskerk de blauw-gele vlag uithangt. De kerk is open en er is gelegenheid voor een gesprek, gebed of om een kaarsje aan te steken.

Als laatste geef ik Ollek Fedusiv het woord, hij en zijn vrouw Anna zijn Oekraïens en inwoners van Stichtse Vecht.

Tot slot: om met de Gideonsbende uit Maarssen te spreken:

VREDE EN ALLE GOEDS

Dank voor uw komst